

EZEKIEL 26.

FILOSOFIENS OMSTYRTELSE.

26, 1. Og det skete i det ellefte Aar, paa den første Dag i Maanedén, da kom Herrens Ord til mig saaledes: — Kapitel 26 skildrer Kirken i Skikkelse af et vel udarbejdet filosofisk System. Navnet Tyrus betyder Klippe. Den menneskelige Filosofi, særlig Platons græske Filosofi, er i Virkeligheden den Klippe, Kirkens Lære hviler paa. Naar man forsøger ud fra Guds Ord at drive de gejstlige bort fra deres uholdbare Vildfarelser, paaberaaber de sig altid til Støtte for disse Platons Teori om Menneskets iboende Udødelighed og andet lignende.

26, 2. Menneskesøn! Fordi Tyrus siger om Jerusalem: Ha! Sønderbrudt er den, denne Folkenes Port; den er flyttet til mig, jeg vil blive fyldt, — den er ødelagt, — Dette System og dets Tilhængere vil lægge deres ikke-kristne Natur for Dagen, naar Kristénheden (Jerusalem) falder for de revolutionæres Hænder i 1918. Filosofien, Bibelkritikken, vil glæde sig over, at Gejstligheden, som har gjort Paa-stand paa at være Porten til Gud for Folket, bliver sønderbrudt. Man vil indbilde sig, at Tilhængerne af Kristendommen efter dennes Sammenbrud vil vende sig til Filosofien, og at Filosofien vil faa flere Tilhængere, naar Kirken bliver lagt øde. Det vil se ud, som om den menneskelige Filosofi vil blive den eneste Tilflugt for Kristenhedens Folk.

26, 3. derfor, saa siger den Herre Herre: Se, jeg kommer over dig, Tyrus, og fører mange Folk op over dig, ligesom Havet fører sine Bølger op. — Fordi Kristenheden har baaret Kristi Navn og haft Guds Ord betroet, er Gud imod Filosofien og vil lade Kristenhedens Nationer rejse sig imod de bestaaende filosofiske Systemer. Anarkiets Hav vil i Bølge efter Bølge af de utilfredse Masser uophørligt skylle hen over dem.

26, 4. Og de skal ødelægge Tyrus's Mure og nedbryde dets Taarne, og jeg vil feje dets Støv bort af det, og jeg vil gøre det til en solbar Klippe; — Anarkisterne skal ødelægge de Forsvarsmure, som er blevet rejst af den menneskelige Filosofis Tilhængere. De skal nedbryde de største og stærkeste Organisationer, der som Taarne rejser sig op af Filosofien. Gud vil fjerne de sidste Spor af Menneskenes

Tilbøjelighed til at forlade sig paa Kristenhedens filosofiske System.

26, 5. et Sted til at udbrede Fiskegarn paa skal det vorde midt i Havet. Thi jeg har talt, siger den Herre Herre, og det skal vorde til et Bytte for Folkene, — Under Anarkiet skal den menneskelige Filosofi blive fuldstændig opgivet, berøvet dem, som tidligere har støttet den, af hele anarkistiske Nationer.

26, 6. og dets Døtre ude paa Landet skal ihjelslaas med Sværd, og de skal kende, at jeg er Herren. — De religiøse Organisationer (Døtre) ude i Verden (paa Landet), som er grundlagt paa Filosofien, skal blive udslettet. I Riget skal deres tidligere Tilhængere lære at kende Jehova, som han er.

26, 7. Thi saa siger den Herre Herre: Se, jeg lader Nebukadnezar, Babels Konge, komme mod Tyrus fra Norden, Kongernes Konge, med Heste og med Vogne og med Ryttere og med en Hær og meget Folk. — Gud Jehova erklærer, at han imod den menneskelige Filosofi (Tyrus) med dens Systemer og Tilhængere vil opvække Satan selv, den nærværende onde Verdens Fyrste, Herskeren i det sindbilledlige Babylon, Kongen over Kongerne og andre Ulydighedens Børn, og han skal af Gud selv (fra Norden, Jer. 1, 14) faa Tilladelse til at komme med anarkistiske Lærdomme (Heste), med Institutioner opbyggede paa saadanne Lærdomme (Vogne), med Ledere og Lærere i disse Lærdomme (Ryttere), med en organiseret Skare Efterfølgere (en Hær) og med meget Folk, som i uordnede Hobe slutter sig til den anarkistiske Bevægelse.

26, 8. Dine Døtre paa Marken skal han ihjelslaa med Sværd, og han skal bygge Skanser imod dig og kaste en Vold op imod dig og rejse Skjoldtag imod dig. — Med Ødelæggelsens Vaaben (Sværd) vil Anarkiet ødelægge de filosofiske Kirkesystemer og andre religiøse Organisationer (Døtre) i Verden (paa Marken). Hele Systemet skal blive systematisk belejret.

26, 9. Og sin Murbrækker skal han sætte mod dine Mure, og dine Taarne skal han nedbryde med sine Brækjern. — Anarkiet fører Krig imod dets Forsvarere (Mure). Med skarpe, stærke og skærende Argumenter (Brækjern) skal det nedbryde Filosofiens Fæstninger (Taarne).

26, 10. For Mængden af hans Heste skal deres Støv bedække dig; for Lyden af Ryttere og Hjul og Vogne skal dine Mure bæve, naar han drager ind igennem dine Porte, som man drager ind i en indtagen Stad. — Utallige anarkistiske Lærdomme (Heste) skal opfylde alt og alle med Forvirring (Støv). Filosofiens Talsmænd (Mure) skal frygte

og bæve ved Lyden af den Larm, som frembringes af de anarkistiske Ledere og Lærere (Rytterne) og af deres Organisationer (Vognene), naar Anarkiet lader sine Kræfter strømme gennem Filosofiens Stormænd (Porte); thi netop disse Stormænd vil blive de Kanaler, gennem hvilke de anarkistiske Lærdomme skyller frem.

26, 11. Med sine Hestes Hove skal han nedtrampe alle dine Gader; dit Folk skal han ihjelslaa med Sværd, og dine stærke Søjler skal synke til Jorden. — Ved Berøring med Ødelæggelsesdogmerne (Hestehovene), som Anarkiet fører med sig, skal Filosofiens almindelige Stier (Gader) blive søndertrampet. Anarkiet skal udrydde Filosofiens Tilhængere med bogstavelige Vaaben, de store ansete Højskoler og Universiteter (Søjler) skal synke i Grus.

26, 12. Og de skal røve dit Gods og plyndre dine Varer og nedbryde dine Mure og nedrive dine lystelige Huse og kaste dine Stene og dit Træværk og dit Støv midt i Vandet. — Anarkisterne skal ødelægge Idealerne (Godset) og gøre en Ende paa Filosofiens Lære (Varerne). De skal nedbryde det Forsvar, som Filosofiens Tilhængere har opstillet (Murene), og ødelægge de filosofiske Organisationer (de lystelige Huse). De skal opluge Tilhængere (Stenene) og Støtter (Træværket) i Anarkiets Flodbølge.

26, 13. Og jeg lader dine Sanges Larm ophøre, og dine Citarers Lyd skal ikke høres mere. — Gud vil lade Filosofiens forførende Sange, dens tiltalende, men falske Lærdomme ophøre; ogsaa dens herlige Bøgers (Citarers) Røst skal for evigt forstumme.

26, 14. Og jeg vil gøre dig til en solbar Klippe; og et Sted til at udbrede Fiskegarn paa skal du vorde, du skal ikke opbygges mere; thi jeg, Herren, har talt, siger den Herre Herre. — Den falskelig saakaldte Filosofi skal blive lagt fuldstændig øde og skal ikke mere blive opbygget; thi Gud Herren har talt det.

26, 15. Saa siger den Herre Herre til Tyrus: Se, Kysterne (eng. Overs.: Øerne) skal bæve for Lyden af dit Fald, ved de gennemboredes Stønnen og ved Myrderiet i din Midte. — Verden vil blive fuld af revolutionære Republikker (Øer), som er blottet for kristelige Principper, og som kun bygger paa Menneskers Ideer. De skal blive ryttet i deres Grundvolde, naar Anarkiet begynder sin Nedsabling af Mennesker og Systemer.

26, 16. Og alle Havets Fyrster skal stige ned fra deres Troner og aflægge deres Kapper og afføre sig deres udsyede Klæder; de skal iføre sig Skræk, sidde paa Jorden og skrækkes hvert Øjeblik og forfærdes over dig. — Saa

skal de raa Herskere i de revolutionære halvt anarkistiske Republikker miste deres Magtstillinger (Troner). De skal lægge deres Æresbevisninger (Kapper) til Side og standse deres Revolutionsarbejde (afføre sig deres udsyede Klæder). De skal blive fyldt med Skræk og Forfærdelse over deres socialistiske og revolutionære Filosofis Sammenbrud.

26, 17. Og de skal opløfte en Klagesang over dig og sige til dig: Hvorledes er du gaaet til Grunde, du, som havde dine Indbyggere fra Havene (eng. Overs.: søfarende Mænd), du, den lovprieste Stad, som var mægtig paa Havet, baade den og dens Indbyggere, der udbredte Skræk for sig over alle, som boede der? — De skal begræde Ødelæggelsen af de store filosofiske Systemer, som husede de slebne Verdensmænd (de søfarende Mænd), de lovprieste Tankesystemer, som nød stor Anseelse iblandt alle Folkene (paa Havet), ja, selv i en Verden af rastløse, misfornøjede Masser.

26, 18. Nu forskrækkes Øerne paa dit Falds Dag; ja, Øerne, som er i Havet, forfærdes over den Ende, du fik. — De revolutionære Republikker (Øerne) skal skælve i det Aar, da Filosofien styrter sammen. Republikkerne i det anarkistiske Folkehav skal forfærdes over den menneskelige Filosofi Magtesløshed og Sammenbrud.

26, 19. Thi saa siger den Herre Herre: Naar jeg gør dig til en ødelagt Stad, lig de Stæder, der ikke er beboede, naar jeg lader Vanddybet stige op over dig, saa de mange Vande skjuler dig, — Gud vil fuldstændig udrydde de filosofiske Lærdomme, idet han lader Anarkiets Hav stige op over dem, saa de bliver oplugt af dets Tidevand.

26, 20. da vil jeg lade dig fare ned ligesom de, der farer ned i Graven, til Fortidens Folk, og lade dig bo i Dybets Land, i Ørkener fra ældgammel Tid, ligesom de, der farer ned i Graven, for at ingen skal bo i dig; men jeg vil give Herlighed i de levendes Land. — Gud vil lade den menneskelige Filosofi forsvinde i Ødelæggelsen, saa at den ikke længere har en eneste Tilhænger. Skam og Vanære skal komme over den. Derpaa vil han lade sin herlige Sandhed straaale frem i Opstandelsens og Livets Rige.

26, 21. Til Forfærdelse vil jeg gøre dig, og du skal ikke være mere, og du skal søges, men ikke findes mere til evig Tid, siger den Herre Herre. — Gud vil gøre den menneskelige Filosofi til noget, som man afskyr og tager Afstand fra (til Forfærdelse). Den skal ikke opkomme mere; selv om Mennesker og Dæmoner skulde forsøge at genrejse den, skal de dog ikke formaa det, siger Gud Herren.