

skrækkelige Straffedomme, Sværdet, Hungersnøden, de dyriske Regeringer og Pesten over Kristenheden for at ødelægge den for dens Fordærvelses Skyld.

14, 22. og se, der bliver nogle undkomne tilovers i det, de, som bliver bortført, Sønner og Døtre, — se, da skal de gaa ud til eder, og I skal se deres Vej og deres Gerninger, og I skal trøste eder over den Ulykke, jeg lod komme over Jerusalem, over alt, hvad jeg lod komme over det. — Nogle faa skal blive tilovers fra Anarkiet og leve ind i Riget for at tjene som Eksempler paa Kristendommens Bessmittelse. De skal færdes iblandt dem, der har haft Del i Kristenhedens Trængsler; og ved Modsætningen mellem deres daarlige Fremgangsmaader og Rigets hjælpende Indflydelse skal andre kunne erkende deres Fordærvelse. Dette vil faa alle til at indse det retfærdige i den Trængsel, som Gud nu bringer over Kristenheden.

14, 23. Og de skal trøste eder, naar I ser deres Vej og deres Gerninger, og I skal erkende, at jeg ikke uden Aarsag har gjort noget af alt det, jeg har gjort mod det, siger den Herre Herre. — Naar de ser deres onde Sindelag og Gerninger, skal de kunne forstaa Trængselens Nødvendighed og indse, at Gud ikke uden god Grund har gjort det, som han vil gøre med Kristenheden.

EZEKIEL 15.

KUN TJENLIGE TIL BRÆNDELSE.

15, 1—8. Og Herrens Ord kom til mig saaledes: Menneksonsøn! Hvad har Træet af Vinstokken forud for alt andet Træ, den Ranke, som er blevet et af Skovens Træer? Mon man deraf tager Træ til at gøre et Arbejde af? Eller tager man deraf en Nagle til at hænge noget Redskab paa? Se, man giver Ilden det til Føde; Ilden fortærer begge dets Ender, og Midten deraf bliver forbrændt, skulde det da due til noget Arbejde? Se, medens det var helt, gjorde man intet Arbejde deraf; hvor meget mindre, naar Ilden har fortæret det, og det er forbrændt! Skulde man endda kunne gøre noget Arbejde deraf? Derfor, saa siger den Herre Herre: Som Træet af Vinstokken blandt Skovens Træer, hvilket jeg har givet Ilden til Føde, saaledes gør jeg med Jerusalems Indbyggere. Og jeg vil sætte mit Aasyn imod dem; af Ilden er de udgaaet, og Ilden skal fortære dem, og I skal kende, at jeg er Herren, naar jeg sætter mit Aasyn imod dem. Og jeg vil gøre Landet til en Ørk, fordi de har øvet Troløshed, siger den Herre Herre. — Kirken, der bilder sig ind, at den er det sande Vintræ (Joh. 15, 1), og at Sekterne er Grenene derpaa, er i Virkeligheden et vildt Vintræ (Aab. 14, 18), der er ude af Stand til at holde sig selv oppe og derfor som en Snylter maa klynge sig til andre for at finde Støtte. Den kan ikke frembringe nogen Karakterfrugt, den er ubrugelig til noget guddommeligt Formaal. Den er allerede halvt fortæret og forbrændt af Bibelkritikkens Angreb og kun tjenlig til at blive ødelagt. — Ps. 80, 9—17.