

EZEKIEL 6.

SVÆRD, HUNGER OG PEST.

6, 1—4. Og Herrens Ord kom til mig saaledes: Meneskesøn! Vend dit Aasyn mod Israels Bjerge og profeter mod dem og sig: Israels Bjerge! Hør den Herre Herres Ord! Saa siger den Herre Herre til Bjergene og til Højene, til Bækkelejerne og til Dalene: Se, jeg lader Sværd komme over eder og gør eders Offerhøje til Intet. Og eders Altre skal ødelægges, og eders Solstøtter sønderbrydes, og jeg vil lade eders gennemborede falde for eders væmmelige Afguders Aasyn. — Dette Kapitel handler om den Guds Vrede, som fra 1918 og derefter vil komme over Regeringerne, der benævnes »Bjerge« og »Høje« samt over de religiøse Samfund, der kaldes Bækkelejer.

6, 5—7. Og jeg vil lægge Israels Børns døde Kroppe for deres væmmelige Afguders Aasyn og sprede eders Ben trindt omkring eders Altre. Hvor som helst I bor, skal Stederne ødelægges og Offerhøjene werde øde, for at eders Altre maa werde ødelagt og øde og eders væmmelige Afguder sønderbrudt og tilintetgjort og eders Solstøtter omhugget og eders Gerninger udsløttet; og gennemborede skal falde midt blandt eder, og I skal kende, at jeg er Herren. — Alle Statskirkerne vil blive ødelagt, baade med bogstavelige Sværd og med Aandens Sværd, Guds Ord, der afslører dem saadan som de er. (2 Kong. 23, 13—22.) Paa Toppen af Bjergene og Højene, Regeringerne, er Altrene, Midtpunkterne for Folkenes Gudsdyrkelse. Masserne maa bringe store Ofre for at opretholde disse Altre.

6, 8. Dog vil jeg lade en Levning blive tilovers, idet nogle af eder undkommer fra Sværdet blandt Folkene, naar I bliver spredt i Landene. — De hedenske Lande vil blive de sikreste Bosteder paa Jorden under det nominelle Zions Trængsel. — Jer. 44, 28.

6, 9. Og eders undkomne skal komme mig i Hu blandt Folkene, hvorhen de er ført i Fangenskab, naar jeg har sønderbrudt deres bolende Hjerter, som var veget fra mig, og deres Øjne, som boledede efter deres væmmelige Afguder; og de skal væmmes over sig selv for de onde Gerningers Skyld, som de har gjort, for alle deres Vederstyggeligheder, — Gud har fuldstændig afbrudt Forbindelsen med Kirkerne, der baade hvad Hjerter og Øjne angaar er afvejet fra ham.

6, 10. og de skal kende, at jeg er Herren. Ikke forgæves har jeg ført denne Ulykke over dem. — Efter at Trængselen er forbi, vil de overlevende faa Lejlighed til tusind Aar igennem at lære Herrens Haand at kende.

6, 11. Saa siger den Herre Herre: Slaa dine Hænder sammen og stamp med din Fod og raab Ak og Ve over alle de onde Vederstyggeligheder i Israels Hus, som skal falde for Sværdet, for Hungeren og for Pesten. — Herrens sande Folk, de sørgende i Zion (Es. 61, 3), vil staa med en retfærdig Harme over for alle Kristenhedens Vederstyggeligheder.

6, 12. Den, som er langt borte, skal dø af Pesten, og den, som er nær, skal falde for Sværdet, og den, som er tilovers og bevaret, skal dø af Hungeren, og jeg vil udtømme min Harme paa dem. — Til Trods for Guds aabenbare Dom vil Tilhængerne af det billedlige Babylon, de saakaldte »Kristne«, dog ikke vende sig til Gud. Imidlertid vil de, imedens de dyrker deres Altre og Afguder blive indhentet baade af bogstavelig Undergang, Sværd, Hunger og Pest (Jer. 15, 2) og af aandelig Hjemløsning, Guds Ords Sværd, aandelig Hunger og falske Lærdommes Pest. — Ps. 91, 6. 7.

6, 13. Og I skal kende, at jeg er Herren, naar deres ihjel-slagne ligger midt blandt deres væmmelige Afguder, trindt omkring deres Altre, paa hver høj Bakke, paa alle Bergenes Toppe og under hvert grønt Træ og under hver løvrig Terebinte, paa de Steder, hvor de ofrede alle deres væmmelige Afguder en velbehagelig Lugt. — I den romersk-katolske og græsk-katolske Kirke anvendes der bogstavelige Afgudsbilleder. Men inden for alle Kirkesamfund findes der andre Afguder, Magt, Anseelse, Stilling, Hædersbevisninger, Penge, verdslig Dannelse o. s. v. Ligesom der fra Ofringerne i Tabernaklet opsteg en »velbehagelig Lugt« for Gud, saaledes opstiger der i Kristenheden en velbehagelig Lugt for de Afguder, som den tjener. De »grønne Træer« og »løvrige Terebinter« blev meget benyttet ved Afgudsdyrkelsen. (Jer. 2, 20; Hos. 4, 13.) Dette kommer i Modbilledet til at svare til Dyrkelsen af fremragende Prædikanter og andre Mennesker. — Ps. 37, 35.

6, 14. Og jeg vil udrække min Haand over dem og gøre Landet til en Ørk og et Øde fremfor Diblas Ørken, hvor som helst de bor, og de skal kende, at jeg er Herren. — Kristenheden skal blive mere øde end den Ørken, der omgiver Palæstina. Den skal fejdes bort fra Jordens Overflade for at give Plads for den nye Tingenes Orden, den kommende Verden, hvori Retfærdighed bor. — Heb. 2, 5; 2 Pet. 3, 13.