

SPECIEL TJENESTEMØDE TORSDAG D. 16 FEBRUAR 1995 (VIBORG VEST)

KK: ingen tvivl om frafald i vores menighed.....holde et tjenestemøde og tale om disse ting, men kun den ene gang ikke mere....

o12 har været omtalt i avisen, tingene har været fordrejede, jeg har har talt med pressen een gang, BI to gange, selskabet flere gange, alle disse spændende nyheder er ude over det ganske land....

Vi har ikke ønske at give kommentarer, to grunde:

1. Vi er magelige, ikke nødv. at deltage debat kan sagtens nå ud med vort budskab med så mange JV der er i Danmark .
2. Vi betragter det som JVs interne anliggende og ønsker ikke at drøfte med frafaldne i medierne.

o35 Det som pressen siger kunne jo godt volde nogen bekymring. Nogen har ringet til mig og spurgt: Kan det passe at man ikke behøver at tro på Gud og Jesus, man behøver bare at tro på organisationen og den slagting og det er jo en meget meget kraftig fordrejning. Jeg kan godt kende snakken, men så fordrejet at det var fornuftigt at sætte disse ting på plads.

Det egentlige punkt om frafald behandles af Bror Johnny Mortensen, Bevar et sundt Sind. Hold dig fra Fráfald. Johnny vil, kommentere lidt af de ting der har været i pressen så at vi kan svare rigtig når folk spørger os. Det er naturligt og vi vil også gerne svare rigtigt på de

(Nu begynder selve punktet: Hvordan får vi en sådan menighed som vi alle ønsker det .og hvad kan du gøre)

o98 Ser du dagen. En af brødrene kom ind på at omgivelserne tilsløre for os. Spørgsmålet om man ser dagen tydeligere i Africa, Rwanda, Jugoslavien. Sommetider kunne man godt få den tanke at de ser dagen tydeligere end vi gør. Hvis forkyndelsen blev forbudt i Danmark så var vi sikkert 90 hver gang. Kunne godt se ud som om at tingene tilsløre for os i den vestlige verden.

118 Fuldstændig overbevist om at den menighed vi har i dag er sund. Har haft problemer med frafald, men har på intet tidspunkt bekymret os. Forfærdelig trist med den slags ting, men på intet tidspunkt bekymret. Vi har vidst hvordan vi skulle tackle det. Vi har været forsigtige. Ikke andre menigheder der har haft sådanne problemer. Ikke på een gang, ikke normalt at så mange på een gang (fráfald) Vi valgte at stå på det solide fundament at konsultere selskabet. Så situationen har ikke bekymret os, og menigheden har på intet tidspunkt været syg bortset fra den koldbrand . Vi har haft en koldbrand i os. (menigheden) har ikke været som en gammel syg mand der har fejlet 100.000 andre ting forvejen, og så der så gik koldbrand i en lilletå og så blev den snittet væk og så er han lige syg bagefter. Sådan er vores menighed ikke, men selvfølgelig punkter hvor vi kan gøre fremskridt.....En sådan koldbrand, når man finder ud af at den ikke kan helbredes, så er der til sidst kun et at gøre, at skære for at koldbranden ikke skal brede sig. I bak spejlet kan man spørge sig selv: Skulle vi have skåret noget før og så kunne vi have reddet nogle. Det får vi aldrig svar på. Men en koldbrand breder sig, hvis den ikke bliver stoppet.

127 Vi (alle ældste menighedstj.) har været samlet for at drøfte: Hvad kan vi gøre for at vores menighed kan blive den ypperste menighed på hele jordkloden. Et stort mål at sætte sig. Men det vi talte om. Nu er tingene jo relative...ikke ægge hinanden til kappestrid så vi misunder hinanden ikke konkurrence blandt JV. Lignelsen om sædemanden der gik ud at så,

kan bruges både på hele menighed og på enkeltpersoner. Vi har talt om at en menighed hvor der er stor indbyrdes kærlighed . En stor familie. Hvis vi fik en sådan menighed hvor vi kunne sige : Vi har studeret sandheden i mange år, Vi besidder kundskab, vi besidder ,, ,, ,, ,, ,, vi ved hvad vi taler om, så ved det jo meget ønskeligt (at få sådan en menighed) være meget opmærksomme derpå i fremtiden. Det personlige studium, det rigtige motiv til møderne, sug Jehovas ånd til os for at gå hjem at bruge den, bruge den på vores familie, vores brødre i tjenesten. Gerne have en rigtig god tjeneste, Dermed ikke sagt at vi ikke gerne have mange timer i tjenesten, men ikke det vigtigste, menigssfyldt tjeneste, forstå hvad det drejer sig om. At vi så nye brødre og søstre komme til menigheden, At vi kunne dele alle disse glæder med hinanden. Hvordan?

Læser Hebræerbrevet lo: 24,25..... og ikke forsømme at komme sammen...dagen Ser vi dagen? Alt er så skønt i Viborg, den gamle middelalderby, ingen bomber, ugeavisrene om onsdagen er fyldt med tilbud.....SER VI DAGEN.

Profetierne viser jo med ønskelig tydelighed at vi lever i de sidste dage, Bibelen siger også at Jehovas dag, Harmageddon, kommer som en tyv . Efterhånden så har vi fået så meget kundskab, fordi vi kender alle detaljerne i profetierne om hvad der skal ske til sidst, at vi ved godt det hele, altså efterhånden som alle de andre profetier ??? Åbenbaringen 17:17 Jehova indgiver i politikernes hjerter. Når Jehovas tid er inde dertil at udføre hans tank Vi ved godt at FN ALLEREDE HAR LAVET RESOLUTIONER, de ligger klar. For nogle år siden en Vågn op artikel om hvordan politikerne var med til at vedtage eller andet om religionen og om disse ting der kunne forstyrre freden i verden.... skal ikke en ny gegeralforsamling til i FN for at man kan kaste sig over religionen. Og derfor passer Åbenbaringsbogen også udmærket (17 - 18 kap) at de samme politikere som sætter det igang, i virkeligheden er det Jehova der får dem til det, at de bagefter siger: Jamen kæreste venner, var det det de skete! Det vil fuldstændig tage magten fra dem . Det er fordi alle disse resolutioner ??? og magten er der. Og det kan vi forvente hvad dag det skal være. Det jeg har lagt mærke på det sidste. Vi går jo og spejder efter forskellige ting. Det vigtigste er jo det der sker med religionen, Der sker jo så mange naturkatastrofer og så mange ting., men det der sker med religionen er de mest spændende og hvis I har lagt mærke til det så tales der meget om religionen i Danmark, dertales meget om Folkekirken. Stor debat i gang om Folkekirken, men på vredensplan har jeg lagt mærke til her på det allersidste, at hele den vestlige verdens forsvarspagt NATO har jo egentlig været på den sidste 5-6 år, fordi man ingen fjende har haft. Nedlagt Karup, en kaserne i Sønderborg og sådan er det gået over den ganske verden fordi man ingen fjende har haft. Mne nu har man fundet en ny fjende. Så lukker man op for pengekasen igen, flyvemaskiner og våben og ved I hvem fjenden er: Det er fundamentalisterne- de extreme religioner. Om det er noget man siger for at have en fjende- praktisk at have en fjende. Men hvis det ikke er fjenden, så bliver det fjenden. Man gør dem til fjenden og det kunne måske være en af de små ting der får tingene til at rulle(???) Med hensyn til vores miljø . Noget man kalder Moder Jord. NU er udtrykket moder Jord ved at blive fuldstændig bogstaveligt fordi hele verden er ved at blive overskyldet af kvindelige kønshormoner. Problem i luften i vandet osv. og sådan at dyrenes og menneskeslægts evne til at reproducere sig er i fare. NOgle videnskabsmænd er dybt dybt forurolet over det der er ved at ske. Vi kunne nævne 10000 andre ting. Alle disse ting er jo tegnet på at dagen den nærmer sig.... så det varer ikke ret lang tid inden vi får meget hårdt brug for Kolosenserbrevet 3. kap. vers 1-14: "Bliv ved med at affinde med hinanden, frit at tilgive hinanden, hvis nogen har grund til at klage.. Ligesom Jehova frit har tilgivet jer, sådan skal I også gøre" Ting vi virkelig skal tænke på i disse kritiske tider. Og så kommer vers 14 Det har vi nok slet ikke brug for endnu ;men det får vi:" Men foruden alt dette skal I iføre jer kærlighed , og den er enhedens fuldkomne bånd" Det er jo ikke fordi Bibelen har fortalt os en hel masse om hvordan vi frel

PÅ Noas tid var der en ark, på Jesu tid skulle man flygte ud af Jerusalem. Tænk på hvad siger Bibelen egentlig om hvordan vi skal frelses?? Jo den sag det der med at vi skal affinde os med hinanden med kærligheden i enhedens fuldkomne bånd. Hvis vi ikke er meget opmærksomme på det ...i vores daglige dag ikke gå og være sure på hinanden. Det er tiden ikke til mere.